

TROUWEN MET JE VOETEN IN HET ZAND?



M **MEIJER**
AAN ZEE

TROUWEN MET JE VOETEN IN HET ZAND?

Strandrestaurant Meijer aan Zee is een zeer sfeervolle locatie op het strand van Zandvoort. Als officiële trouwlocatie mag het bij Meijer aan Zee natuurlijk niet ontbreken aan een apart paviljoen speciaal voor bruiloften en partijen.

Dit paviljoen is voorzien van hetzelfde stijlvolle interieur als het restaurant en hier kunnen jullie in alle privacy je bruiloft vieren met eigen terras, bar, veranda en zelfs een stukje privestrand.

Jullie hebben de beschikking over het gehele paviljoen zodat jullie en jullie gasten kunnen genieten van elkaar, het unieke uitzicht over zee, de gezellige sfeer en al het andere leuke dat het strand te bieden heeft.



EEN VOORBEELD VAN HOE JULLIE DAG ERUIT KAN ZIEN:

Wij ontvangen de gasten met een hapje en een drankje, vervolgens vindt de huwelijksvoltrekking plaats onder een wit houten prieeltje op het voorgelegen privestrand. Dit moet uiteraard beklonken worden met een toast gevolgd door een gezellige borrel waarna jullie met z'n allen aan tafel gaan. Deze prachtige dag wordt afgesloten met een spetterend feest. Bovenstaand is uiteraard een suggestie, wij staan bekend om onze flexibiliteit en al jullie wensen zijn dan ook bespreekbaar.

Bij Meijer aan Zee kun je trouwen, toasten, dineren en feesten op één locatie in een relaxte en sfeervolle ambiance. Chique genoeg voor een bruiloft maar toch informeel en "lekker vrij" op het strand. Zo kun je kiezen voor een toast met champagne of alleen een informele borrel, een 3-gangen diner, gezellige BBQ of stijlvol "walking-diner". Een groot feest of liever iets intiemers?

**Bij Meijer aan Zee gaan wij er vanuit dat alles mogelijk is
en geen vraag is ons dan ook te gek!**